

Wat voed mij?
Kleurt mij?
Maakt mij af?
Wat is het dat ik alsmaar gaf?

Aan hem,
Aan haar,
Aan iedereen,
Waarbij ikzelf volledig verdween.

Het is afgelopen, klaar,
Ik doe het niet meer
Het doet mijzelf teveel zeer.

Ik sta voortaan mooi bovenaan,
Altijd en overal.
Niet dat ik niet meer van niemand hou,
Maar omdat ik mijzelf als prioriteit beschouw.

